

# "Udsigten" fra Rise Bakker

OVERGANGEN FRA TÆT SKOV TIL VIDÅBENT LANDSKAB GIVER EN SYMFONISK VIRKNING.

BJARNE TROELSEN, GERDING, HAR INDSENDT DETTE BIDRAG. FOTO: KJELD THOMSEN

De første år efter vi var flyttet til Gerding i 1972 (ja, så længe er det siden!), gik vores yndlingstur med og uden gæster ned gennem Bækhusene, op i skoven, op forbi "Spejderhytten", og et par hundrede meter længere fremme trådte vi ud i et fantastisk, åbent landskab med lyngbakker isprængt grønne klatter af enebærbuske og en vid udsigt over Lindene ådal over til bakkerne ved Flamsted og Volsted. Vi sagde, vi gik op til "Udsigten". Meget få kendte stedet, så vi følte, det var lidt "vores eget".

Få år senere, da gårdene ved Rise ikke længere var i drift, kunne vi se følgerne af, at bakkerne ikke længere blev afgræsset: Et krat af bævreasp groede usandsynlig hurtigt op og tog "Udsigten", og i dag er en stor del af området skov. Nu går der dyr igen i området, fine, elegante, lette Exmoreheste, kvæg og geder, der skal genskabe det lysåbne overdrevslandskab fra dengang. Området er opkøbt af staten, og vi kan færdes frit over det hele uden at blive jaget væk af ejendomsretsfundamentalistiske godsejere, som der har været risiko for i en årrække.

Det vil nok være nogle år før "Udsigten" fra dengang er tilbage, men der er andre muligheder: i stedet for at gå lige ud ved

REBILD I ORD OG BILLEDER ER BORGER-TIL-BORGER FORTÆLLINGER, DER INSPIRERER TIL STEDER, HVOR DU KAN FÅ OPLEVELSER SAMMEN MED DINE GÆSTER.



"Spejderhytten", (som nu vistnok er en jagthytte), kan man dreje til højre forbi hytten og følge stien nedad, og pludselig træder man ud af skoven, og Lindene ådal breder sig foran én i et betagende vue. For mig har denne pludselige overgang fra tæt skov til vidåbent landskab en næsten symfonisk virkning, som når Beethoven efter en længere passage med modulationer, hvor man lidt efter lidt mister det tonale fodfæste, pludselig bryder ud i et strålende C dur tema.

Stedet kan nås både fra Gerding by, men endnu lettere fra parkeringspladsen ved Rise, hvis man i stedet for at gå ned i Skindbjerglund følger stien mod nord, som drejer ind til "Spejderhytten", hvor man drejer til venstre, nedad – og pludselig er man der!



Stillestående rimfrost



Spejderhytten, der nu er jagthytte